

10.15 uur: Eric Schuijt en Carla van Tatenhove, Fietsen door Peru, Bolivia en Chili

Hun reis beging in Cuzco. Ze bezoeken de oude Inca stad Machu Pichu en fietsen op grote hoogte naar het Titicaca meer en de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Ze wagen hun leven op de Death Road en kamperen op de immense zoutvlakte Salar de Uyuni. Vanuit de Andes dalen ze af naar San Pedro de Atacama en vanaf daar, door de droogste woestijn ter wereld, naar Antofagasta. Lezingen van Eric en Carla worden aangekleed met leuke filmpjes en anekdotes.

Over de sprekers:

Eric fietst al meer dan 35 jaar de wereld rond en maakte ooit een reis van Amsterdam naar Indonesië. Hij schreef 7 boeken over en voor het reizen per fiets en opende 15 jaar geleden de winkel 'De Vakantiefietser' in de Jordaan in Amsterdam. Carla fietst al 14 jaar samen met Eric en organiseert fietstochten voor buitenlanders in Nederland, en Workshops Fietsvakantie voor mensen die denken dat ze fietsvakanties misschien wel leuk vinden maar dat nog niet zeker weten.



11 uur: Wilbert Bonné, Fietsen in het diepe hart van Oost-Afrika

Een fietsreis van 4.200 km rondom Lake Victoria door Kenya, Tanzania, Rwanda en Oeganda.

Een prachtige compilatie van foto's van een fietsreis rondom Lake Victoria. De foto's worden ondersteund door mooie en ontroerende verhalen die de gedachten en gevoelens vanaf de fiets in diep-Afrika beschrijven.

Er is de mogelijkheid om een boek aan te schaffen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project in Afrika van het Wereld Natuur Fonds.



12 uur: Erik van den Boom, Albanië

Al tien jaar komt Erik van den Boom in Albanië. Als vervolg op zijn recente artikel in De Wereldfietser, zal hij zijn liefde voor dit relatief onbekende land verder uiteenzetten in een lezing vol foto's en praktische informatie. Zowel landschappelijk als qua kleurrijke chaos voelt het als niet-Europees, een uitdaging voor wie avontuurlijk wil reizen. Zie: www.bikelike.nl/albania



13 uur: Pier van de Velde, Wit Rusland, onontdekt paradijs?

Niet verder weg dan Zuid-Frankrijk ligt een middelgroot land waar minder toeristen heengaan dan naar Zoetermeer. De voormalige Sovjet-republiek wijkt sterk af van z'n burens: vooral in netheid, maar ook zulke goede wegen verwacht je niet. Met een overaanbod aan rust en natuur, dus een heerlijk fietsland.



14 uur: Jan van Vliet, Rondje om de Noordzee

Oktober 2013 neemt Jan van Vliet afscheid van het werkzame leven. Een raadselachtig verlangen naar een nieuw levensgevoel heeft hem geprikkeld de uitdaging van een avontuurlijke fietstocht aan te gaan. Hij heeft zich voorgenomen langs de kusten van acht landen rond de Noordzee te fietsen.

April 2014 gaat hij op pad. Bijna drieënhalve maand is hij onderweg met alle zintuigen in de hoogste staat van paraatheid.

Verrassende ontmoetingen en onverwachte tegenslagen wisselen elkaar af. Het fietsen is vaak intens genieten, maar soms ook intens afzien. In zijn presentatie geeft Jan een beeldverslag van zijn tocht.



15 uur: Bert Sitters, Naar de oorsprong van de Maas

Deze nieuwe bewegwijzerde fietsroute brengt je van dichtbij huis, van de monding bij Hoek van Holland, naar de bron op het Plateau van Langres, diep in Frankrijk. Je ontdek de Maas, zoals je die nog nooit eerder gezien hebt, door Nederland, België en Frankrijk. Dertig etappes, 1152 km aan wegen en paden, waarbij je langs de hele route tientallen steden, stadjes en dorpen ontdekt. Je ervaart de veranderingen in het rivierenlandschap: van de Nederlandse uiterwaarden naar de scherp uitgeslepen dalen in België en Frankrijk.



16 uur: Ineke Hopman, Zuid-Korea

Zuid Korea. Dit Oost Aziatische land is ongeveer 2,5 keer zo groot als Nederland, heeft 50 miljoen inwoners (waarvan 20 miljoen in Seoul) en kent de laagste werkloosheid van alle ontwikkelde landen op de wereld. In Nederland kennen we Korea van de afgelopen winterspelen, maar vooral van de splitsing en spanningen tussen het noorden en het zuiden en weten we dat Guus Hiddink succesvol bondscoach van Zuid-Korea is geweest. Misschien weten we ook nog dat LG, Samsung en Hyundai drie enorme Koreaanse conglomeraten zijn, maar daar houdt onze kennis over dit land wel zo'n beetje mee op.

Is Zuid Korea ook een mooi fietsland? We hoorden bijna alleen maar positieve (fiets)reisverhalen over Zuid Korea, dus besloten wij met onze dochter van 17 het land in 5 weken op de fiets te door-kruisen. We delen graag ons positieve fietsverhaal over dit mysterieuze land!

