

---

## Agenda

### Augustus

6 Extra bestuursvergadering

### September

6 [Nazomerweekeinde Harskamperdennen](#) (viering 25-jarig jubileum)

16 Bestuursvergadering

27 [Najaarsweekend Bosschenhoofd](#)

---

## Hoera, De Wereldfietser bestaat 25 jaar



In 1994 is tijdens een kampeerweekeinde de vereniging opgericht. Kamperen doen we nog steeds, en dus gaan we dit vieren tijdens het nazomerweekeinde van 6 tot 8 september op camping [Harskamperdennen](#). Een deel van het programma komt overeen met de jaarlijkse weekeinden op deze leuke camping op de Veluwe. Natuurlijk is een kampvuur, gaan we

fietsen en er is de traditionele maaltijd op zaterdagavond. De speciale feestcommissie is echter bezig met een denderend feestprogramma.

**Vrijdag:** Een avond als elk jaar. Iedereen druppelt binnen en na een hartelijk welkom ontstaan overal op het veld de kookgroepjes. Ervaringen worden uitgewisseld, tentjes en materialen worden bekeken en als de weergoden het toestaan, gaat tegen het invallen van de duisternis de vlam in het kampvuur.

**Zaterdag:** Vandaag kun je gewoon gaan fietsen met een groepje over de Veluwe, maar er is ook een speciale speurtocht, waarbij een leuke prijs te verdienen valt. Lennie en Marjolein zijn druk in de weer om er wat verrassends van te maken. Voor de off-road liefhebbers zet Oscar onder een speciale tocht over bospaadjes; Oscar woont in de omgeving en kent alle hoogtepunten. Een leuk stop op de route is het Mountainbike museum in Schaarsbergen. Voor ouders met kinderen komt een tocht op maat. Verder een speciaal kinderprogramma. Als in de namiddag iedereen weer binnengedruppeld is, is het tijd voor een feestelijke receptie om te toosten op 25 jaar de Wereldfietser. Ondertussen is de kookploeg onder leiding van Inge druk in de weer met het bereiden van de feestmaaltijd. Mensen die eerder hebben deelgenomen aan de Harskamperdennen kennen de kookkunst van Inge, maar deze keer zullen de culinaire hoogstandjes alles overtreffen.

Na het eten volgt de grote Wereldfietser-Pubquizzzz met als quizmasters Gaele en Rik en hun charmante assistente. We spelen in groepen om de nu al befaamde Pubquiz-bokaal, maar er vallen meer interessante prijzen te verdienen. Bereid je vast voor op vragen als: wanneer vond

onze eerste activiteit in de Kargadoor plaats? We hopen dat daarna de stemming er goed inzit, want Loes neemt haar ukelele mee. Loes gaat dit weekeinde minstens één keer spelen. Dit was al een succes tijdens de Hemelvaarttocht, en het zal niet moeilijk zijn om de fietsliedjes mee te zingen.

**Zondag:** Tijd voor een plechtig moment: het aansnijden van de feesttaart. Iedere deelnemer aan dit weekeinde ontvangt een herinneringsbidon van onze vereniging.

De kosten voor dit weekeinde kun je vinden op het [forum](#). Daar staat ook een [koppeling](#) om je aan te melden. Noteer in het opmerkingenveld alle namen van wie er met je meekomt, en noteer duidelijk wie er NIET mee eet of als er dieetvragen zijn.

## Nieuwe website

Het onderwerp 'website' is een paar keer langsgekomen de laatste tijd. Zoals bekend heeft de vereniging afgelopen jaar een nieuw jasje gekregen in de vorm van een nieuwe huisstijl. Dat jasje willen we goed gaan gebruiken!

We gaan ten eerste onze website dat jasje laten aantrekken: de functionaliteit van de website zal nagenoeg hetzelfde blijven, maar de website zal er wel anders uit komen te zijn, geheel in overeenstemming met onze nieuwe huisstijl. Dit zal voor deze zomer plaatsvinden. SoulCreatives, de ontwerper van de huisstijl, is hier drukmee bezig. Dit nieuwe jasje noemen we fase 1. Maar daar is niet alles mee gezegd. Als je iets 'fase 1' noemt, dan zal er op z'n minst ook wel een 'fase 2' komen. En dat klopt dan ook...

Fase 2 is een geheel nieuwe website, ééntje die zal voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Met mooie eigentijdse functionaliteit voor onze leden zoals bijvoorbeeld 'Mijn Wereldfiets' waarop je kunt aangeven welke informatie je wilt ontvangen, en toegang tot een digitale versie van ons tijdschrift voor de leden. Ook voor niet-leden zal het ons visitekaartje zijn. Maar zover is het nog niet. Wél heeft het bestuur goedkeuring gegeven om het project te beginnen. Er is een team samengesteld dat in

kaart gaat brengen wat we nu precies willen. Wordt vervolgd dus! Via de nieuwsbrief en de website worden jullie op de hoogte gehouden. Onderstaand een 'infographic' om de voortgang inzichtelijk te maken.



## Vacature penningmeester vervuld

Op de vacature penningmeester heeft een tweetal geïnteresseerde leden gereageerd. Het bestuur heeft met eenheid van stemmen een voorkeur uitgesproken: Dennis de Vries is bereid de penningen van de vereniging te gaan beheren. Hij volgt hiermee Mieke Potters op die het beheer tot haar opvolging heeft aangehouden. Wij zijn Mieke zeer erkentelijk voor haar flexibiliteit en inzet. Op de Algemene ledenvergadering in november zal het bestuur de nieuwe penningmeester voordragen aan de leden. Tot die tijd draait Dennis als aspirant-bestuurslid mee in de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur wenst Dennis veel succes toe in zijn functie

## Fietsshirts



Houd de volgende nieuwsbrief en het forum goed in de gaten: er wordt namelijk hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van de nieuwe Wereldfietsershirts. Na de presentatie op de ALV zijn er de nodige opmerkingen en aanvullingen binnengekomen via de enquête op het forum, die nu worden verwerkt in een definitief plan. We hopen jullie het shirt dit najaar aan te kunnen bieden.

## Overleg zusterclubs



Afgelopen maand hebben de Franse Wereldfietsers (Cyclo Camping International – CCI), de (Vlaamse) Vakantiefietser en de Wereldfietsers elkaar ontmoet in Brussel. De voorzitter van de CCI, Léo Woodland bleek geboren te zijn in Engeland, waardoor we het gesprek (gelukkig) in het Engels konden voeren. Léo had zich uitstekend voorbereid, wat materiaal verzameld en een soort presentatie gemaakt. Eén van de uitdagingen waar de CCI mee worstelt is een verouderend ledenbestand, waar heb ik dat vaker gehoord? Ook de Vakantiefietser kent dit fenomeen. Ons eigen ledenbestand kent een gemiddelde leeftijd die eveneens niet onder de 30 ligt..

We hebben elkaars ‘dienstenpakket’ doorgenomen. Wat krijgen de leden nu voor hun abonnement? Daar waar in geval van de WF het tijdschrift een voornamelijk rol speelt, is dat in geval van CCI het jaarlijks terugkerende ‘filmfestival’ in Parijs, een ware happening! Léo is een goed deel van het jaar bezig om filmpjes van fietsreizigers te verzamelen. En dat doet hij

zó goed, dat hij zelfs ‘content’ moet weigeren: er zijn meer mensen die hun reisfilm willen vertonen dan dat er tijd is tijdens het festival dat 3 dagen duurt! Wie interesse heeft dit evenement te bezoeken: het is elk jaar in januari in Parijs. We werden van harte welkom geheten om te komen luisteren en misschien wel iets vertonen. Houd [de website](#) in de gaten om te weten wat ons te wachten kan staan in 2020!

Het aantal leden van de CCI is iets lager (ong. 2.000) dan de WF (ong. 3.300) maar weer ietsje meer dan de VF (ong. 750). Daar staat tegenover dat fietsen in Frankrijk niet zo ingeburgerd is als bij ons in Nederland en Vlaanderen. Dat was ook een van de redenen waarom CCI met ons (WF en VF) contact zocht: hoe meer leden te krijgen. Léo vertelde dat het verkrijgen van veel leden weliswaar een vreemd streven is, maar ook weer heel natuurlijk, vanuit een soort trots en enthousiasme voor je passie. En zo is het ook!

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar [nieuwsbrief@wereldfietser.nl](mailto:nieuwsbrief@wereldfietser.nl). Afmeldingen en adreswijzigingen stuur je naar [leden@wereldfietser.nl](mailto:leden@wereldfietser.nl).