

---

## Agenda

### Januari

6 [Nieuwjaarsreceptie](#)

18-20 [Wintertrektocht](#)

27 [Wereldfietsbeurs](#)

### Februari

8-10 [Vrijwilligersweekeinde](#)

### Maart

1-3 [Fiets en Wandelbeurs](#)

2-4 [Carnavalstocht](#)

---

## De Wereldfietsbeurs

Op zondag 27 januari organiseren we weer onze eigen Wereldfietsbeurs. Dit jaar weer in Ede bij De Fietser. De Fietser ligt dicht aan de A12 en op een paar honderd meter afstand van het treinstation Ede-Wageningen. Er is vlak voor de deur een grote gratis parkeerplaats voor de auto's en er is een gratis af te sluiten overdekte parkeerplaats voor de fietsen. Adres: Akulaan 2, Ede. De beurs is van 10 tot 17 uur.

De toegang tot het gebouw van De Fietser is gratis voor iedereen. Om de lezingen en workshops te volgen moet er een toegangsbewijs worden gekocht, kosten: € 5. Leden van de Wereldfietser betalen op vertoon van hun lidmaatschapspas € 4. Houd voor het programma van lezingen en workshops de website goed in de gaten! Er zijn nog tal van vrijwilligers nodig om een geslaagde beurs te kunnen organiseren, zie hiervoor de oproep verderop in deze nieuwsbrief.

## Van de ledenadministratie

Nog niet alle leden die niet per incasso betalen hebben hun lidmaatschapsgeld voor 2019 voldaan. De herinnering gemist? Neem dan contact op met de [ledenadministratie](#).

## Vrijwilligersweekeinde

Onze vereniging staat of valt bij vrijwilligers. We hebben elkaar hard nodig om de vereniging draaiende te houden. Dat is bijzonder. Om alle vrijwilligers te bedanken namens de vereniging, wordt er van 8 tot 10 februari 2019 het jaarlijkse vrijwilligersweekeinde georganiseerd door Jaap van Dijk en Marly Zeelen. Wie zijn er vrijwilliger geweest? Dat weet elke vrijwilliger prima zelf. Heb je geholpen tijdens een beurs? Informant geweest? Een activiteit helpen organiseren of iets anders bijgedragen? Dan ben je van harte welkom! Je kunt je aanmelden via [activiteiten@wereldfietser.nl](mailto:activiteiten@wereldfietser.nl).

## 25-jarig jubileum



Ja ja, de vereniging is in 1994 opgericht en bestaat in 2019 maar liefst 25 jaar. Een jubileum! En daar moet en zal de nodige aandacht worden besteed.

De activiteitencommissie is drukdoende met het verzinnen van allerlei activiteiten om dit feest te ondersteunen. Natuurlijk zijn er nooit (nou ja, bij wijze van spreken dan) genoeg vrijwilligers. Zie ook de oproep op de website. Indien je er zin in hebt een bijdrage te leveren of

mee te denken, meld je dan aan bij de [activiteitencommissie](#).

Op de website en via de nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van de jubileum-activiteiten. Blijf dus goed opletten!

## **Continuïteit Wereldfietser gewaarborgd**

De oproep in de vorige nieuwsbrief tot nieuwe bestuursleden heeft zijn vruchten afgeworpen. Er hebben zich enkele mensen gemeld die interesse hebben getoond, hebben gesolliciteerd voor een bestuursfunctie, óf zich beschikbaar wilden stellen indien we niet succesvol zouden zijn in onze zoektocht. Maar dat zijn we wel geweest: succesvol in onze zoektocht.

Na de nodige gesprekken hebben we zowel een penningmeester als een secretaris kunnen vinden. Zonder meer waren alle kandidaten die zich aanmeldden bijzonder goed gekwalificeerd. Het was dan ook erg moeilijk om een keuze te maken. Onze keuze is gevallen op Carel van Wijk als secretaris en Rob Bakker als penningmeester. Zij zullen tijdens de volgende ledenvergadering verkozen kunnen worden en zullen zich in de volgende nieuwsbrief uitgebreider voorstellen.

We zijn als verenigingsbestuur erkentelijk voor de getoonde interesse en sollicitaties en blij dat de continuïteit van het verenigingsbestuur gewaarborgd is.

## **Huisstijl**



Er is al het een en ander over gezegd, geschreven en gepubliceerd: de nieuwe huisstijl van de vereniging. De firma SoulCreatives heeft, in samenwerking met een projectgroep, een nieuwe huisstijl ontwikkeld die tijdloos is,

vrijheid, avontuur, onafhankelijkheid symboliseert, niet conventioneel is en reislust en liefde voor de natuur uitstraalt. Ga er maar aan staan!

En vindt iedereen dat mooi? Dat zal niet het geval zijn, maar we hebben geprobeerd een brede groep te bereiken en de commentaren te verwerken. O.a. tijdens het nazomerweekeinde op de Harskamperdennen is het voorlopige ontwerp getoond aan de leden en hebben de aanwezigen gelegenheid gehad het tijdelijke ontwerp te becommentariëren. Dit is vervolgens verwerkt in de definitieve huisstijl die is gepresenteerd tijdens de laatste ALV in Utrecht.

En wat gaan we daar nu mee doen, met die nieuwe huisstijl? Allereerst: deze nieuwsbrief is in de nieuwe huisstijl uitgevoerd. Ook worden de beursmaterialen voor de Wereldfietsbeurs in de nieuwe huisstijl gemaakt. Daarnaast zal de website in 2019 'cosmetisch' worden aangepast en zal dus een nieuwe frisse look krijgen. De Facebook header zal ook veranderd worden. De huisstijl is met betrokkenheid van de redactie van het tijdschrift ontwikkeld: het tijdschrift en de vereniging zijn immers onlosmakelijk verbonden. Verder zullen zo langzamerhand alle andere foldertjes, kaartjes en al wat dies meer zijn de aankomende tijd vervangen worden.

Wil je iets schrijven, publiceren, uiten, documenteren en zou je de nieuwe huisstijl willen toepassen? Schrijf even een mailtje aan [jan@wereldfietser.nl](mailto:jan@wereldfietser.nl).

## **Onze Wereldfietsbeurs in Ede.**

De voorbereidingen voor onze Wereldfietsbeurs van zondag 27 januari in Ede vorderen gestaag. We hebben al een mooie reeks reisverhalen waar we een keus uit kunnen maken, o.a. Nieuw-Zeeland, Ierland, Azië, Frankrijk, Italië en De Balkan en er is weer een doorlopende fietsreparatie cursus onder de titel "fietsreparaties en onderhoud onderweg".

Om het voor de bezoekers gemakkelijker te maken de juiste informatie per land te vinden hebben we er dit jaar voor gekozen om de

informanten in te delen per werelddeel. Zo zijn er vier groepen gecreëerd t.w. Europa, Azië, Amerika en Afrika. Voor dit laatste werelddeel zoeken we nog (wat meer) informanten. De workshops ontwikkelen zich dit jaar wat magertjes. Hiervoor hebben we nog wat vrijwilligers nodig.

Om de bezoekers van de Wereldfietsbeurs en in het bijzonder de bezoekers die toevallig op die dag De Fietser bezoeken kennis te laten maken met onze vereniging hebben we fors geïnvesteerd in promotiemateriaal. Zo zal er bij de ingang van De Fietser bekendheid gegeven worden aan onze vereniging d.m.v. twee beachvlaggen waar uiteraard ons nieuwe logo op zal staan. Bij de Wereldfietsstand komen er banners met een overzicht van de ieder jaar terugkerende activiteiten en bij de informantenhoek geven hier ook de beachvlaggen aan welke vereniging er actief is.

Om aan argeloze bezoekers duidelijk te maken waar *De Wereldfietser* voor staat zouden we graag, bij de ingang van De Fietser op de daar aanwezige grasstrook, een tentje willen plaatsen met een bepakte fiets en uiteraard één of twee personen om de zaak te bewaken en eventueel folders uit te delen met het beursprogramma. Aangezien het eind januari is en het weer ons parten kan spelen zoeken we een paar "die hards" die daar bij toerbeurt kunnen verblijven.

Al met al gaat het volgens ons weer een mooie beurs worden die alleen maar optimaal kan draaien met de hulp van voldoende vrijwilligers. Voor een aantal taken zoeken we nog vrijwilligers (zie hieronder).

Even praktisch: omdat de kosten voor de gratis lunch exorbitant hoog opliepen hebben we er dit jaar voor gekozen om de vrijwilligers geen lunch meer aan te bieden. Je zult dus je eigen lunch mee moeten nemen of die in het restaurant van De Fietser moeten kopen. Wat wij de vrijwilligers wel kunnen aanbieden is een gezellige beurs, een reiskostenvergoeding, de hele dag koffie en thee, tijdens de lunchpauze ook melkproducten en sap en natuurlijk na

afloop van de beurs de bitterballen met een drankje als beloning voor jullie inzet.

*Zoals gezegd zoeken we nog vrijwilligers voor de onderstaande taken.*

### **Informanten voor het Werelddeel Azië**

Je wilt graag aan collega-fietsers vertellen waar je leuk gefietst hebt en je ervaringen delen. Je krijgt een dagdeel de beschikking over een tafel waar je aan de hand van fotoboeken, landkaarten enz, je ervaringen kunt delen met andere fietsers.

### **Workshopgevers**

We hebben hier al wat vrijwilligers voor, maar niet voldoende om een uitgebalanceerd programma aan te kunnen bieden. Waar we met name naar op zoek zijn, zijn vrijwilligers die iets willen vertellen over stroomvoorziening van je apparatuur tijdens een fietsreis, die bezoekers kunnen informeren over navigatie met elektronica zoals GPS en Smartphone en die een boeiende presentatie kunnen geven voor mensen die voor de eerste keer gaan fietsen en kamperen. Denk je dat je aan de hand van plaatjes of producten iets kan vertellen over deze onderwerpen meld je dan aan.

### **Zaalwachters**

Voor drie zalen hebben we zaalwachters nodig. Hun taak zal zijn de mensen die een lezing geven helpen bij het opstarten van hun presentatie. Voor de vrijwilliger die daar staat natuurlijk ook een mooie gelegenheid om de presentaties te volgen. Het zou handig zijn als je wat kennis hebt van presentaties geven met een laptop.

### **Kaartjescontrole bij de diapresentaties en workshops**

De bezoekers mogen alleen maar de zaal in met een geldig polsbandje en dat moet gecontroleerd worden. Voor de vrijwilliger die daar staat natuurlijk ook een mooie gelegenheid om de presentaties te volgen.

### **Kassa**

Bij de ingang hebben we vrijwilligers nodig voor de kaartverkoop.

### Wereldfietser info-stand

Bij deze stand hebben we vrijwilligers nodig die informatie kunnen geven over onze vereniging bezoekers kunnen enthousiasmeren en nieuwe leden kunnen inschrijven.

### Tentje bij de entree van De Fietser

Zoals hierboven beschreven zoeken we een aantal "die hards" die bij toerbeurt een tentje kunnen bemannen bij de ingang van De Fietser.

### Algemene hulp

Op zaterdag 26 januari voorafgaand aan de beurs zal er één en ander klaar gezet moeten worden. We willen dat aan het eind van de dag doen zo tegen drie uur. Een uitgelezen kans voor vrijwilligers die in de buurt van Ede wonen om iets voor de vereniging te doen.

Zou je een dagdeel of een hele dag willen helpen om dit jaar onze Wereldfietsbeurs ook weer tot een succes te maken, meld je dan aan met vermelding van wat je graag zou willen doen bij [activiteiten@wereldfietser.nl](mailto:activiteiten@wereldfietser.nl).

## De Activiteitencommissie

Introductie deel 2: nog steeds de leukste commissie van de Wereldfietser ;)

De activiteiten commissie (AC) wil een keertje haar vele fietsende gezichten aan de vereniging laten zien. Daarom introduceren we in de afgelopen én deze nieuwsbrief (en op de website in volle glorie) de leden van de commissie. Ik kom er gaandeweg achter dat achter de schermen veel wordt gedaan door fietsers met hart voor de vereniging, en voor elkaar.

*Fred Kok:* Ik ben al een aantal jaren vrijwilliger bij de Wereldfietser: eerst als penningmeester in het bestuur en daarna als lid van de AC. Ik organiseer af en toe een fietsweekeinde en doe samen met Ronald van de Perk de beginners-cursus. Verder ben ik met een groepje nauw betrokken bij de organisatie van de Wereldfietsbeurs. Ik ga het liefst naar landen waar bergen zijn en wildkamperen en onverharde wegen hebben zo zijn charme. De bestemmingen hoeven niet per sé warme landen

te zijn: Scandinavië, IJsland en de UK behoren ook tot de favorieten.



*Jaap van Dijk:* Al ruim zes jaar ben ik (68 jaar oud) actief bij de wereldfietser (sinds ik gepensioneerd ben). Het eerste jaar alleen als deelnemer aan de vele fietsweekeinden, daarna ook als lid / voorzitter / lid van de activiteiten

commissie. Ik heb een keer het hemelvaartweekeinde georganiseerd en ben al voor de vierde keer met Marlies bezig met de organisatie van het vrijwilligersweekeinde. Verder meegewerkt aan diverse beurzen en weekeinden. Ik fiets ook graag mee met de weekeinden, en eens per jaar maak ik een grote tocht van ca 2000 km, 4 weken, meestal met Ijsbrand. We fietsen dan volgens eigen routeplan in bv. India, Oost Europa of Afrika. Daarbij gaan we bergen en ongeplaveide wegen niet uit de weg. Meestal overnachten in de tent. Bij mijn vrienden ben ik bekend /berucht voor het zoeken naar afsnij-paadjes door de bush. Dit soort paadjes noemen ze tegenwoordig 'een Japie'.



*Femke Davids:* Ik ben kersvers actief bij deze vereniging na een aantal jaar dankbaar passief lid te zijn geweest. Ik ga me bezig houden met de communicatie van de activiteiten commissie

en waarschijnlijk nog wel meer in de toekomst. Ik noem mezelf een lanterfietser. Ik verlang naar het niks doen, mijmeren, staren, vervelen op of naast mijn fiets... "een windstille voor de ziel"... heerlijk! Ik houd van vrijheid, spontaniteit, (wild)kamperen en avontuur en dat kan ik zowel hier in het land van Maas en Waal als bij Mount Aoraki in Nieuw Zeeland vinden en overal daartussenin.

Lijkt het jou ook zo leuk om ook mee te doen met of te snuffelen aan de activiteiten commissie,

neem dan eens met ons contact op (bijvoorbeeld via [activiteiten@wereldfietser.nl](mailto:activiteiten@wereldfietser.nl)).

## Anekdoten en belevenissen van een wereldfietser.



Christopher Postema heeft op de meest verlaten plaatsen ter wereld gefietst, zoals de Mojavewoestijn in Californië, Noors Lapland en de snelweg die Noord- en Zuid-Chili met elkaar verbindt. Beladen

met tassen, gehuld in poncho's en vertrouwend op zijn talenkennis en zijn medemens zocht hij zich steeds een weg van het begin- naar het eindpunt. Voor Christopher Postema bleken deze fietsreizen een aaneenschakeling van ontmoetingen en avonturen.

Christopher Postema schreef met zijn Een brief in de Berm niet het zoveelste reisverslag van een fietstocht. Zijn korte verhalen zijn miniatuurtjes vol originele beeldspraak en woordspelingen. De lichamelijke inspanningen worden bij hem voelbaar, maar hetzelfde geldt voor de verbazing en de verwondering over de absurditeit van het bestaan per fiets. Het boek bevat zelfs een heus literair reisverslag met droste-effect: wanneer Christopher Postema de reis deels volgde die Karin Anema maakte in het voetspoor van W.F. Hermans, toen deze zich in Lapland oriënteerde voor zijn roman Nooit meer Slapen. Zelfs dan blijkt Postema een originele, eigen kijk te kunnen bieden.

Uit de recensie van De Wereldfietser: “De verhalen zijn aangenaam om te lezen. De stijl is helder en doordacht. Clichés, lege woorden en modieuze uitdrukkingen kom je niet tegen...”

Speciale aanbieding voor leden van De Wereldfietser: € 14,00 i.p.v. € 16,50 (inclusief verzendkosten). Je kunt het boekje bestellen door een mail te sturen met je naam, adres en lidmaatschapsnummer naar

[ledenkorting@wereldfietser.nl](mailto:ledenkorting@wereldfietser.nl). Gebruik als onderwerp van je mail ‘Een brief in de berm’. Het boekje wordt je dan binnen zes weken toegestuurd. (inclusief verzendkosten).

---

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar [nieuwsbrief@wereldfietser.nl](mailto:nieuwsbrief@wereldfietser.nl). Afmeldingen en adreswijzigingen stuur je naar [leden@wereldfietser.nl](mailto:leden@wereldfietser.nl).