

Agenda

Augustus

31 [ALV en Nazomerweekeinde
Harskamperdennen](#)

September

14 [Off road tocht Rondje Drenthe](#)
21 [Najaarsweekeinde Bosschenhoofd](#)
29 [Fietsreparatiecursus](#)

Oktober

6 [Fietsreparatiecursus](#)
12 [Off road tocht light](#)
20 [Fietsreparatiecursus](#)
27 [Huttentrektocht](#)

.....

Nazomerweekeinde de Wereldfietser vr 31 aug - zo 2 sep



Het nazomerweekeinde van de Wereldfietser is onderhand een klassieker. Ook dit keer vindt het weekeinde weer plaats op kampeerterrein [Harskamperdennen](#) in Kootwijk, vlakbij het legendarische stukje oer-Veluwe Kootwijkzand.

Met de zomer bijna achter de rug zijn velen net terug van hun fietstochten door uiteenlopende streken. Het juiste moment dus om ervaringen uit te wisselen. De tenten-

en materialenshow op ons knusse veld onder de bomen is een uitzonderlijke: géén tentenverkopers en fietsenboeren die een verkooppraatje houden over alle modellen die opgesteld staan, maar het zijn fietsreizigers zelf die je alles kunnen vertellen over hun ervaringen met hun eigen tentje, hun fietsen en hun andere spullen tijdens de laatste reis. Schuif even aan voor hun tentje.

Ben je nieuw bij de Wereldfietser, of heb je nog nooit meegedaan met een activiteit, dan is dit de gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging. Nieuwkomers worden onmiddellijk opgenomen in de groep.

Vrijdag

Vrijdagmiddag komt de sfeer er onmiddellijk al goed in als vanaf alle kanten van het land de bepakte fietsers komen binnen druppelen. Overall klinkt het vertrouwde geluid van de zoemende branders en het geplof van kurken. Na het eten gaan de gesprekken nog even door. Als de zon onder gaat is het een geroezemoes rond het knetterende kampvuur, als het droogte geen roet in het eten gooit.

Zaterdag

Zaterdagmorgen is de bakker bij de receptie open (wel de avond tevoren bestellen) en kun je volop lekkers inslaan voor de fietstochten. Voor iedereen is er een fietstocht op maat: een snelle groep, een appeltaartengroep, een middengroep, maar de Veluwe leent zich natuurlijk ook voor off-road. Voor de liefhebbers van single tracks heeft Ton Windt een fraaie off-road route uitgezet. Je hoeft geen doorgewinterde singeltracker te zijn om mee te doen. Ton houdt ook rekening met beginners.

Ook voor ouders met kinderen komt een speciale tocht. De routes worden vooraf uitgedeeld, de gpx-tracks komen uiterlijk drie

dagen voor het weekeinde [op het forum](#) te staan.

Terwijl de fietsers onderweg zijn, buigt Joke zich met haar kookploeg op het bereiden van de maaltijd. Dit jaar stort het kookteam zich op een pastamaaltijd. Zie verderop voor de oproep van Joke.

Na het genieten van de maaltijd bouwen we het dagverblijf om tot een theater met voor het voetlicht Femke Davids, die ons met een boeiend verhaal en fraaie beelden mee neemt naar Nieuw-Zeeland, waar zij aan het begin van dit jaar 10 weken fietste.

Tijdens de presentatie wordt voor de kinderen en jeugd het kampvuur aangestoken, als de droogte dit tenminste toelaat. Als de presentatie is afgelopen start de speurtocht, die alle jongeren alleen, in groepjes of samen met een volwassene kunnen uitvoeren.

Zondag

Zondagmorgen om 10:00 uur volgt even een serieus moment: de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan enkele wijzigingen van ons reglement, die erg van belang zijn voor het functioneren van de vereniging. [Download de voorstellen](#) in pdf-formaat uit de agenda van deze ledenvergadering in het clubhuis (inloggen als lid vereist).

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, zorg dan dat je een lid dat wel gaat een volmacht geeft (zie verderop in deze nieuwsbrief hoe je dit doet).

Om 12:00 uur is het officiële programma afgelopen. Veel deelnemers genieten nog door gezamenlijk richting huiswaarts te fietsen. De groepjes vormen zich vaak vanzelf.

Praktische zaken

Op ongeveer 2 km afstand is het dorp Harskamp met een supermarkt (zondag gesloten), andere winkels en horeca. De opzet is dat je behalve de gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond voor je eigen eten zorgt. Samen een kookgroepje vormen mag ook.

We hebben op ons veld de beschikking over een dagverblijf met tafels en banken, zodat we gewapend zijn tegen regen, maar we gaan natuurlijk uit van mooi weer.

De kosten zijn € 11,50 per persoon per nacht. Dit is inclusief warme douches, gebruik van het dagverblijf en hout voor het kampvuur. Kinderen van 2-12 jaar: € 6,-.

De gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond kost € 10,-. Dit is inclusief voorgerecht, toetje en drankjes bij het eten. Kinderen van 2-12 jaar betalen € 5,-.

Aanmelden

Stuur een mail naar [de activiteitencommissie](#) met daarin de volgende informatie:

- Naam en hoeveel personen
- Aankomstdag en aantal nachten
- Mee-eten met de gezamenlijke maaltijd of niet; dit is erg belangrijk, want we moeten weten hoeveel eten we moeten inkopen!

Let op de website en het forum over bijzonderheden: www.wereldfietser.nl

We hopen weer op een geslaagd weekeinde.

Opgeven voor de maaltijd



Helaas kookt Inge dit jaar geen maaltijd. Ik ga voor jullie koken en daar heb ik zin in. Ik heb wel vaker voor grotere groepen gekookt, maar koken voor 100 man is een enorme uitdaging en dus erg spannend, en het vraagt enorm veel voorbereiding. Als er kort van tevoren nog veel aanmeldingen binnenkomen voor het eten dan vinden deze mensen de hond in de pot: er wordt alleen gekookt voor diegenen die zich uiterlijk maandag 27 augustus hebben opgegeven om mee te eten. Dinsdag werkt ik de hoeveelheden uit en

woensdag ga ik de bestellingen doen bij de groetenboer en slager.

Dus geef je tijdig op, zie hierboven hoe je dat doet.

Met vriendelijke groet, Joke.

Lezing Nieuw-Zeeland



Aoteoroa - dromend op de fiets door het land van de Lange Witte Wolk

Na een dagje fietsen en een gezellige maaltijd staat Femke Davids voor het voetlicht met haar presentatie over Nieuw-Zeeland. Femke staat voor haar werk vaker te presenteren voor het publiek. Dus de vooruitzichten zijn prima.

Femke stelt zich zelf voor: "Hey! Ik ben Femke: onder andere een avonturier, een dromer, een startend schrijver, een wereldfietser... en samen maakt dat dan een lanterfietser. Begin dit jaar heb ik 10 weken door Nieuw Zeeland gefietst. Graag deel ik met jullie mijn grote en kleine avonturen met onder andere de fantastische diversiteit aan landschappen, de vele gesprekken met locals, enkele Maori legendes, wat diertjes en natuurlijk het fietsen.

Ik ben ook benieuwd naar jullie verhalen en avonturen, tot de Harskamperdennen!

Algemene Ledenvergadering

Volmacht

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, zorg dan dat je een lid dat wel gaat een volmacht geeft. Dit kun je doen door een e-mail te sturen aan degene die je machtigt, met onderstaande tekst. De gemachtigde kan deze e-mail printen - waarbij de e-mailadressen zichtbaar moeten zijn - en op de vergadering afgeven aan het bestuur.

Hierbij machtig ik <voornaam achternaam > om mij te vertegenwoordigen op de ledenvergadering van de Wereldfietser op 2 september 2018.

<ondertekening>

<lidnummer>

Getrouwd!



Voor wie van handen schudden houdt: onze voorzitter Eric Picard is dinsdag 14 augustus in het huwelijksbootje gestapt met Annabella van der Bijl.

Live multimedia theatershow 'Weg van de wereld' door Marica van der Meer



Een 28.635 km lange wereldfietstocht van Friesland naar Australië als theatershow

Marica van der Meer fietst 28.365 km van Nederland naar Australië. Ze drinkt thee in Turkije en eet bij gastvrije families in Iran. In Turkmenistan krijgt ze de schrik van haar leven! Daarna 1.800 km dwars door China en over 10 passen in de Himalaya boven 4.000 m. In Myanmar wordt ze achtervolgd door mannetjes van de geheime dienst op brommertjes. Ze fietst door Laos, Thailand, Maleisië, Singapore en Indonesië. In Australië

behandelen ze fietsers op de openbare weg als daklozen.

Een spannend avontuur vol bijzondere en grappige anekdotes en een bijzondere reis van 15 maanden, door 20 landen, met 12 lekke banden en duizenden vriendelijke mensen. Marica schreef er de bestseller 'Weg van de wereld' over die inmiddels aan de 5e druk toe is.

In oktober en november a.s. vertelt Marica live over haar belevenissen aan de hand van foto's en video's tijdens een avondvullende multimedia theatershow die op tournee gaat langs 6 theaters en schouwburgen in Nederland. Een mooie en boeiende avond uit. Abonnees en relaties van De Wereldfietser/De Vakantiefietsers krijgen € 3,00 korting op tickets met de vouchercode F18H19DWF. [Meer informatie over data en locaties.](#)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om te voldoen aan de verplichtingen die de AVG stelt aan onze vereniging, maken we gebruik van het programma van de Stichting Verenigen. Het programma stelt alle kwetsbare zaken aan bod waar je als vereniging aan moet denken. Het gaat onder andere om persoonsgegevens die we bewaren, voor welk doel we welke gegevens bewaren, bewaartermijnen, privacybeleid, toegangs- en databeveiliging, autorisaties, verwerkerovereenkomsten, etc. Met behulp van het programma is nu een overzicht van onze status gemaakt. We zullen diverse zaken moeten formaliseren en waar nodig aanpassen. We zijn zeer blij met het aanbod van een van onze leden die veel ervaring heeft met gegevensbescherming. Hij zal ons in de komende tijd begeleiden om uiteindelijk AVG-proof te worden. Iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met persoonsgegevens wijzen we graag op [de video met informatie over de AVG.](#)

Zie verder ook [hier](#) en [hier](#) op het forum.

Een wereldfietsers cursus

Door Corine van Holten

Begin dit jaar kocht ik mijn eerste echte toerfiets. Een vriend had het laatste duwtje

in de rug gegeven; blijf niet luchtfietsen, maar ga.

Zo gezegd zo gedaan, want ergens dacht ik wel dat het heerlijk kon zijn; fietsend de wereld door met een tentje op mijn bagagedrager.

Een vriendin keek vol bewondering naar mijn nieuwe aanwinst. En met enige verbazing naar mij – “ga je fietsend de wereld door?” “Eh, nou, ik dacht te beginnen in Nederland – maar dat is toch ook de wereld?” Dat werd beaamt en direct tipte ze mij ‘de wereldfietsers’.

Overtuigd dat Nederland ook de wereld is en België niet eens zo ver, werd ik lid. In mijn enthousiasme vatte ik de fiets bij het stuur (ook wel ‘de koe bij de horens’) en schreef me in voor de beginnerscursus “Mijn eerste fietsreis”. Een beginner in het kamperen was ik niet, maar in combinatie met de fiets wel. Geschikt voor mij dus --- of niet? Na mijn inschrijving vroegen Ronald en Fred me naar mijn motivatie. Ik kreeg het een beetje benauwd – misschien ben ik helemaal geen wereldfietsers- is er ook een club voor Benelux-fietsers? Maar gelukkig; ik bleek toch tot de doelgroep te behoren.

Begin februari ging ik naar Utrecht voor de theorie. Een prettig ontvangst beide mannen, tussen allemaal mooie fietsen, bellen, standaards en andere fietsdingen waarvan ik het bestaan niet had vermoed. Een uitgebreid en vooral enthousiast verhaal volgde – welke fiets is geschikt (nou, met de mijne kan ik overal heen) – maar ook - hoe kom je aan een route, welk slaapmatje is geschikt en van alles over branders, tentjes, gereedschap etc, etc.

In de weken die volgden struinde ik door mijn kasten ; wat heb ik en, zeker zo belangrijk – hoeveel weegt het en wat is het pakformaat. Langzaam maar zeker scharrelde ik al de spullen bij elkaar.

In februari had ik een paar vrije dagen – ik moest maar eens proef fietsen met bepakking bedacht ik. Zo gezegd zo gedaan. Met volle bepakking fietste ik een testronde - bij -10°C – gelukkig bleef de test beperkt tot het fietsen. Ik sliep gewoon in mijn eigen bed. Ik wist al dat ik mocht komen van Ronald en Fred, maar begon er ook zelf in de geloven dat ik met vol bepakte fiets ook nog

vrolijk door Nederland kon fietsen. En Nederland is de wereld – toch.

Eindelijk – 13 april was het zover. Het kampeerweekeinde. Heel handig – eerst die theorie en een aantal weken later de praktijk – nu moest blijken dat fiets, bepakking en ik als fietser een goede combinatie vormde om te gaan rondfietsen en kamperen.

Op het fantastisch mooie kampeerterrintje NTKC den Treek werd ik verwacht. Wat een verrassing – zo’n idyllisch plekje!! We waren met een groep van 14 mensen. Zeer gemêleerde van jong tot – “echt waar, dat zou ik je niet geven”, op toerfietsen en stadfietsen, met allerlei verschillende fietsplannen: van de Betuwe tot Rome of Barcelona. Het was erg leuk om de ideeën van alle anderen te horen.

En natuurlijk te bekijken wat er zoal uit hun fietstassen kwam; handige “keukentasjes”, de nodige sporks, een tafeltje, beddensprei en gaslamp. Genoeg ideeën voor een volgende keer. Met een wijntje bij het kampvuur was ik helemaal blij met het wereldfietsen ook al was ik maar 8 km van mijn huis vandaan.

Zaterdag 14 april – na een heerlijke nacht in mijn tentje en een lekker ontbijtje (simpeler dan thuis, maar extra lekker door de locatie) vertrokken we rond een uur of half 10 voor een rondje Veenendaal. Mooie route – en met Fred en Ronald als onze steun en toeverlaat voor dan wel achter me fietste ik zonder zorgen het landschap door. Ik bestookte de mannen met allerlei praktische vragen en deelde mijn fietsgedachtenspinsels. Ik genoot van het weer, het kopje koffie onderweg, de bossen en het Vallei kanaal en het aangename gezelschap. Totdat ik na ong. 65 km in Austerlitz op wederom een prachtige camping aankwam.

Ook daar was het weer goed toeven, kwamen weer andere handige voorwerpen uit tassen, werden tips gedeeld en werd er regelmatig gelachen.

Zondag de 15e was er weer een fietsroute. Ongeveer even lang maar nu op een wat vlakker terrein - wat ik best aangenaam vond – want die heuvels van zaterdag – tja, daar moeten mijn benen nog een beetje aan wennen. Een rondje rond Hilversum deze keer. Via paden die ik eigenlijk had voorbehouden aan wandelaars maar ook op

vlak asphalt. Bossen, heide – kortom weer een mooie route. Aan de rand van de Soesterduinen dronken we een laatste drankje voordat ik weer naar huis fietste.

Het weekeinde zat er weer op. Ronald en Fred hebben me goed op weg geholpen. Het was een erg geslaagde cursus. En ik weet het nu zeker – ik ben een wereldfietser – want ik befiets de wereld!

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl. Afmeldingen en adreswijzigingen stuur je naar leden@wereldfietser.nl.