

Wereldfietsbeurs 2 april Bussum



Dé beurs op maat ter voorbereiding van een fietsreis. Zie ook www.wereldfietsbeurs.nl. Op onze eigen beurs staat informatie-overdracht en contact tussen reizigers op de fiets centraal. Ben je op zoek naar een leuke bestemming, of heb je praktische vragen over materialen? Op de Wereldfietsbeurs krijg je antwoord op vragen als: Is het in Spanje erg zwaar, of is het in Thailand veilig fietsen? Welke fiets is voor mij het meest geschikt? Wat mag ik niet vergeten? Doorgewinterde cracks en bedeesde beginners ontmoeten elkaar in een gemoedelijke sfeer.

Wat tref je aan op Wereldfietsbeurs?

- Lezingen
- Praktische workshops
- Fietsers informeren fietsers
- Fietsenzaken, reisbureaus en buitensport
- Kantine

Lezingenprogramma in de grote zaal

We hebben dit jaar een spectaculair programma met een hoog gehalte aan avontuur in Azië, Noord- Amerika, Zuid-

Amerika, Afrika en bijzondere landen in Europa.

Dit jaar worden twee zalen samengevoegd, zodat meer belangstellenden een lezing kunnen bijwonen. Tip: zorg dat je tijdig bij de zaal staat.

10.15, Henriette Kok, Zuid-Korea

Laat je verrassen door te gaan fietsen in Zuid-Korea: fietsen over merendeels rustige wegen, over fietspaden en door verstilde valleien. Bezoek prachtige nationale parken en bijzondere tempels. Geniet aan de kust van de stranden en onderweg van de vele vissershavens. Maak kennis met een eeuwenoude cultuur die aan een roemrijk verleden herinnert.

11:00, Karin Troch, Bolivia, het einddoel

Na ruim 2 jaar op de fiets gezeten te hebben en een dikke 25.000 km in onze benen zijn we bij ons einddoel, Bolivia. Het land waar de bolhoedjes, de uitgestrekte hoogvlaktes, corals, wildkamperen, en nog veel meer ons dagelijks beeld gaan bepalen. Wat hebben wij genoten van onze 3 maanden Bolivia. Nieuwsgierig geworden? Kom naar mijn lezing waar dit geweldige fietsland voor de avontuurlijke fietser van veel kanten belicht gaat worden.

12:00, Wendy en Marten Zeckendorf, Gastvrijheid in Kroatië, Montenegro, Kosovo en Albanië

Deze lezing zal gaan over onze fietstocht van vorige zomer, die startte in het toeristische Dubrovnik, via de Kroatische kust van de Adriatische zee, dwars door de groene binnenlanden van Montenegro, een stukje door het gastvrije Kosovo, om te eindigen in de bergen en de hitte van het rauwe Albanië.

**13:00, Erik van den Boom,
Spanje en Portugal: van de Pyreneeën
naar Lissabon**

Fietsfotograaf Erik van den Boom (www.bikelike.nl) gaf vorig jaar tijdens de Wereldfietsbeurs een lezing over de Via de la Plata (de Zilverroute). Dit jaar komt Erik met een andere Spanje-route van Paul Benjaminse aan de beurt: de Ruta Iberica. Van de Pyreneeën naar Lissabon. Spanje was nieuw voor hem, Portugal een oude liefde.

14:00, Gerrit Pleijter, Ethiopië

Ik hoor mijn moeder vanuit de sterrenhemel al zeggen: 'Jonge, wa muj doar dan toch in da vreemde en verre loand? Blief toch tuus'. Fijn mam. Is een beetje mosterd na de maaltijd. En eerlijk gezegd heb ik aan een dergelijk moederlijk advies vrij weinig op dit moment. Ik ben er nu eenmaal toch al. Want ja, daar staat zoetje lieve Gerritje dan. Om 4 uur 's nachts. In een stik verlaten aankomsthal. In Addis Ababa. Ethiopië. Met een plan om 7 weken te gaan fietsen. Met een ideeënhoofd vol om het land te verkennen. Om mensen te ontmoeten. Fijne landschappen te zien. En de trappers tenminste 2500 kilometer rond te malen. Dat is de bedoeling.....



**15:00, Thomas van Velthoven,
Noord-Amerika: Great Divide**

De Great Divide fietsen leek voor ons altijd een verre droom maar... dromen zijn er om waar te maken. De eerste stap was drie maanden onbetaald verlof regelen en de tweede gewoon gaan. Met veel gretigheid begonnen we vanuit Calgary aan de 'langste mountainbikeroute ter wereld'. Wij beleefden wildernis zoals we dat in West-Europa niet kennen. Beren, gescheurde banden en de kou

van 3000 meter hoogte hebben we getrotseerd. We hebben enorm genoten van de vrijheid, kampvuren bij de tent, de rust van de Rockies en de autoloze paden en delen graag onze verhalen en plaatjes met eenieder die er oren naar heeft.

**16:00, Hans Metz,
Hoe gaat het nu in Oekraïne?**

Over Oekraïne is de afgelopen tijd in Nederland veel te doen geweest. Het is er corrupt, arm, een land in oorlog. Een revolutie die de dictator deed vluchten. Hoe ziet het land eruit, en wat vinden de mensen?



Overige zalen

In drie andere zalen en zaaltjes is een gevarieerd programma aan lezingen en workshops met onder andere:

- Fietstechniek
- Fotografie tijdens een fietsreis
- GPS voor beginners en gevorderden
- Navigatie via je smartphone
- Op fietsreis met kleine kinderen
- Hoe bereid je een lange reis voor?
- Schrijftips voor blogs en reisverhalen
- EHBO op fietsreis
- Voor het eerst op fietsreis

Fietsers informeren fietsers

Ruim 50 ervaren fietsers geven vanachter een tafel informatie over fietsen in hun favoriet land(en) met hun fotoboeken, kaarten en laptop. Hier doe je een schat aan informatie op.

Bikepacking

Op een ATB een meerdaagse tocht maken over singletracks door regelmatig hoog struikgewas. Gewone fietstassen blijven

regelmatig hangen. Ervaren ATB-ers hebben echter een oplossing: bikepacking. Dit is bagage compact op een ATB bevestigen zonder risico van blijven haken. Onze ATB-reizigers staan met een standje met hun bekakte fietsen en geven ook workshops.

Fietsenzaken, reisbureaus en buitensport

Op de Wereldfietsbeurs zijn tal van specialisten aanwezig die zich richten op fiets-reizigers. Een interessante mogelijkheid om een gesprek te voeren met diverse bedrijven en zelf een vergelijking te maken.

Kantine

In de kantine kun je tussen andere fietsthousiasten bij een koffie of thee even bijpraten over alle ervaringen die je op de beursvloer, of tijdens een van de lezingen hebt opgedaan



Tweedehands markt

Wil je iemand blij maken met fietsreis-accessoires die je zelf niet meer nodig hebt, of zoek nog wat voor je uitrusting voor een zacht prijsje? Op de beurs is een tweedehands markt. Inbrengen kan via activiteiten@wereldfietser.nl; ook [via het forum](#) kun je alvast een voorproefje nemen.

Praktische informatie

De beurs vindt plaats in Opleidingsbedrijf, Parallelweg 1, Bussum, pal naast treinstation Naarden-Bussum, aan de overzijde van de sporen, tussen 10:00 en 17:00 uur.

Toegang: € 5, -. Leden van de Wereldfietser en de Vlaamse Vakantiefietser betalen slechts € 3, - op vertoon van het ledenpasje. Dit zat bij het laatste nummer van ons tijdschrift,

dat rond 20 januari naar de leden is verstuurd.

Tip

Die week is het Boekenweek. Met het boekenweekgeschenk reis je die zondag 2 april [gratis met de trein](#).

Voor meer informatie over het programma: [let goed op het forum](#)

Wereldfietsbeurs kampeerweekeinde



Je kunt een bezoek aan de Wereldfietsbeurs combineren met het Wereldfietsbeurs-kampeerweekeinde niet ver van de beurs.

Vrijdag 31 maart - zondag 2 april
NTKC-terrein Huizen, Zeeweg 2,
1411 ZX Naarden

Globaal programma

Vrijdag 31 maart

Aankomst na 16:00 uur.

Zaterdag 1 april

Fietstocht langs het Gooimeer, door de vesting Naarden, langs het Naardermeer en het Muiderslot en over de heide in Het Gooi.

Zondag 2 april

Vroeg opbreken en naar de Wereldfietsbeurs op slechts enkele kilometers afstand..

De kosten zijn €5,50 per persoon per nacht, kinderen tot 16 jaar € 3,00.

We zijn te gast bij de NTKC. Wellicht is dit een eerste kennismaking met een NTKC-kampeerterrain. Het terrein ligt prachtig bij het Gooimeer.

Wie na het kamperen nader kennis wil maken met de NTKC: de NTKC is aanwezig op de Wereldfietsbeurs in Bussum.

Je kunt je aanmelden voor het weekeinde door een mail te sturen naar: activiteiten@wereldfietser.nl

Deelname aan het kampeerweekeinde is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan uzelf of derden.

Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor een reis-ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering.



Vrijwilligers gezocht

Onze Wereldfietsbeurs komt tot stand dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Ook op de Fiets en Wandelbeurs zijn veel vrijwilligers op de been. Verder wordt de Wereldfietser gevraagd voor regionale evenementen. De organisatie van de komende Wereldfietsbeurs loopt, maar besturen is vooruitzien, daarom zijn wij op zoek naar leden die zich willen inzetten als vrijwilliger voor komende evenementen. Het gaat hierbij om de volgende taken:

- **Lid van het organisatieteam beurzen**
Je werkt mee aan de voorbereiding van een beurs en zorgt op de beurs dat alles in goede banen verloopt.
- **Informant**
Je staat op een beurs achter een tafeltje met fotoboeken, kaarten en/of een laptop en verstrekt informatie over jouw favoriete fietsland(en).
- **Lezinggever**
Je verzorgt een presentatie met beeld over een van jouw fietsreizen.

- **Workshop**

Je verzorgt een workshop over een praktisch onderwerp. Bijvoorbeeld: gezondheid onderweg, fietsen in de bergen, hoe voorkom ik risico's, enz.

Heb je interesse of ideeën? Stuur een mailtje naar activiteiten@wereldfietser.nl en we maken een afspraak.

Algemene Leden Vergadering



Zaterdag 8 april 2017 is de Algemene Ledenvergadering. De locatie is net als vorig jaar het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, 3512 JC Utrecht, de tijd van 13:00 tot 17:00 uur.

De agenda :

- Opening en vaststellen agenda
- Mededelingen en ingekomen stukken
- Verslag ALV 4 september 2016 (vaststellen)
- Jaarverslag 2016
- Verslag kascommissie
- Financieel jaarverslag 2016 (vaststellen)
- Nieuwe kascommissie (verkiezing)
- Vooruitblik 2017
- Pauze
- Fietsreispresentatie door Bart Oppenheimer
- Afsluiting en naborrelen

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl. Afmeldingen en adreswijzigingen sturen naar leden@wereldfietser.nl.