

Agenda

September

- 1-3 Nazomerweekeinde en Fietsweekeinde gezinnen, Harskamperdennen
- 15-17 Achterhoekweekeinde
- 29-1^{okt} Najaarsweekeinde, Bosschenhoofd

Oktober

- 28-29 Huttentocht

December

- 2-3 Sinterklaastocht

.....

Nazomerweekeinde en Fietsweekeinde gezinnen op de Harskamperdennen

Al jaren komt de Wereldfietser voor het nazomerweekeinde naar kampeerterrein de Harskamperdennen. Dè gelegenheid om je fietservaringen van de afgelopen zomer te delen, nieuwe contacten te leggen en ideeën op te doen.

Ook dit jaar gaan we weer naar dit fraaie terrein op de Veluwe, op 3 km van het dorp Harskamp en vlakbij het Kootwijkerzand: een uniek stukje oer-Veluwe.



Traditioneel maken we altijd op zaterdag fraaie fietstochten voor diverse categorieën: appeltaart, de snelle jongens en meisjes, de middengroep en offroad. Dat gaan we dit jaar

weer doen, met nu bovendien ook een gezinstocht.

Een andere traditie is de gezamenlijke maaltijd die meestal uitmondt in een feest. Ook deze keer organiseert onze meester-kokkin Inge een kookploeg om er iets moois van te maken. Helaas kent Michelin nog geen sterren toe voor een campingmaaltijd.



Dit jaar breken we ook met tradities: de Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar later in het jaar, maar we voegen ook iets toe: gezinnen met kinderen worden van harte uitgenodigd om dit weekeinde ook te komen! We voegen aan de traditionele tochten een kortere (max. 30km) toe, en gaan de meegebrachte fietskarren en aanhangfietsen vergelijken.

Ben je ook nieuwsgierig naar ervaringen met (andere) kinderfietskarren? Onze bevindingen worden gepubliceerd in tijdschrift De Wereldfietser.

Vind je het leuk als jullie kinderfietskar wordt besproken? Geef dan bij je aanmelding door met welk merk/type kar je komt.

Al jaren kunnen we genieten van een lezing met beelden over fraaie fietsreis. Dit keer verwent Lucie Mensinga ons op zaterdagavond met een presentatie over haar fietstocht in Argentinië. Na de lezing is er volop gezelligheid rond het kampvuur.

Op zondagmorgen zoals gezegd dit jaar geen vergadering, maar een gesprek als leden onder elkaar. Praat en denk mee! Onder het genot van koffie en gebak tussen 9 en 10 uur. Onder leiding van oud-voorzitter Dennis de Vries willen we van gedachten wisselen over drie thema's: cursussen en workshops, buitenlandtochten en de ledenpas.

Meer bijzonderheden en informatie over kosten en aanmelding vind je op de [website](#).

Bestuursleden gezocht



Het bestuur van de Wereldfietser telt momenteel vijf bestuursleden. In de afgelopen maanden heeft het bestuur de noodzakelijke taakgebieden die worden bestreken om de vereniging op een goede manier te besturen, op een rijtje gezet. Om de verschillende activiteiten te organiseren en te continueren is er behoefte aan versterking van het bestuur. Het bestuur roept hierbij geïnteresseerden op voor de bestuursfunctie 'Bestuurslid PR'.

In deze nieuwe functie binnen het bestuur houd je je bezig met het reclamebeleid, de sponsoring, de promotie en de bekendheid van de vereniging.

Je taken: opzetten en invullen van reclame- en sponsorbeleid (banners, website, ledenpas, promotieartikelen etc.); communicatie met externe partijen: je onderhoudt de contacten met bestaande en toekomstige sponsors en maakt contractuele afspraken om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de leden verder uit te breiden; invulling

samenwerking tussen De Wereldfietser en de jongerengroep (WF18-35).

Wie zoeken wij? Je hebt affiniteit met PR en sponsoring; je legt makkelijk contacten en weet ze op een natuurlijke manier te onderhouden; je spreekt 'de taal' van de jongeren; je bent up-to-date in de verschillende sociale media; je kunt je schriftelijk goed en makkelijk uitdrukken.

Voor de functie van 'Bestuurslid communicatie' en 'Bestuurslid activiteiten' is het bestuur momenteel in gesprek met twee kandidaten. Reageren op de [openstaande vacatures](#) kan natuurlijk altijd nog, want er zijn nog voldoende werkzaamheden binnen het bestuur waar we hulp bij kunnen gebruiken.

Algemene Ledenvergadering

Deze vindt plaats in Utrecht op 18 november. Houd de [website](#) in de gaten voor meer informatie.

Redactieleden gezocht

De redactie van tijdschrift De Wereldfietser/De Vakantiefietser is op zoek naar enthousiaste leden met een goed taalgevoel en enige schrijvervaring. Ook zoeken we een beeldredacteur.

Meer specifiek zijn we op zoek naar redactieleden met interesse voor techniek, nieuwe materialen en/of alternatieve manieren om op fietsreis te gaan. Momenteel wordt De Vakantiefietser uitstekend vertegenwoordigd door twee Vlaamse redactieleden. Niettemin zouden we graag meer Vlamingen in onze redactie verwelkomen.

We zijn ook op zoek naar een beeldredacteur/ fotograaf. De beeldredacteur beoordeelt beeldmateriaal op kwaliteit en gaat achter ontbrekend beeld aan. We zijn op zoek naar iemand met een beetje verstand van de technische beelddaspecten. De beeldredacteur gaat in WF en VF kringen op zoek naar onbekend talent. Het is mooi meegenomen als je zelf ook fotografeert en af en toe het beeldmateriaal bij een rubriek of interview wil verzorgen.

In het tijdschrift publiceren we ingezonden verhalen en foto's van fietsreizigers. Interviews, achtergrondverhalen, artikelen over techniek en diverse rubrieken worden door de redactie geschreven. Als vaste redacteur woon je de vergaderingen bij, denk je mee over onderwerpen voor de komende nummers en schrijf je regelmatig bijdragen voor het tijdschrift aan de hand van een zelfgekozen- of door de redactie aangedragen onderwerp.

Onze redactie bestaat uit enthousiaste fietsreizigers. We vinden een goede sfeer en een prettige samenwerking heel belangrijk en we hebben de kwaliteit van het tijdschrift hoog in het vaandel staan. We vergaderen vier maal per jaar en maken daar een gezellige bijeenkomst van.

Het tijdschrift is een gezamenlijke uitgave van verenigingen De Wereldfietser in Nederland en De Vakantiefietser in Vlaanderen. Het werk van de redactieleden is onbezoldigd. Reis- en andere onkosten worden vergoed.

Reis je graag per fiets en kan je aardig schrijven? Dan willen we graag met je kennismaken! Stuur een mail met je contactgegevens en eventueel wat voorbeeldwerk naar: redactie@tijdschriftwereldfietser.nl of redactie@vakantiefietser.be.

Fietsreparatiecursussen

Een kapotte spaak, een gebroken ketting, een haperende versnelling? In samenwerking met Marten Gerritsen organiseert De Wereldfietser een tweedaagse fietsreparatiecursus. De cursus bestaat uit theorie maar vooral uit praktijkblokken.

De fietsreparatiecursus is voor maximaal 16 (Basis) of 12 (gevorderd) leden per week-einde. Plaats van handeling is steeds het Groningse Kiel-Windeweer. Aan de hand van een cursusboek (alleen bij basiscursus) geeft Marten fietsreparatiecollege. In zijn professionele werkplaats kun je in teams proberen de theorie in praktijk te brengen.



Data dit najaar voor de basiscursussen:

16-17 sept, 7- 8 okt, 21-22 okt. Voor de gevorderdencursus: 4-5 nov.

Kijk voor meer bijzonderheden op de [site](#).

Even voorstellen

De ledenadministratie van De Wereldfietser wordt sinds 2008 verzorgd door Jantina de Blecourt en Jaap Wisse. Hierbij stellen zij zich voor aan de leden.

Woonplaats: Houten (dé fietsstad van Nederland)



Jantina

Geboren: 18 september 1961 in Middelburg

Opleiding: Toegepaste Huishoudwetenschappen academie Diedenoort Wageningen

Beroep: Zzp'er, tot 2011 secretaris van Stichting Vrienden op de Fiets, die door mijn moeder, Nel de Blécourt in 1984 is opgericht. Van 1987 tot 2012 heb ik samen met Jaap de donateurs- en gastadressenadministratie van Vrienden op de Fiets opgezet, geautomatiseerd en uitgevoerd. Dit deden we allemaal vanuit huis, waardoor we het ook konden combineren met het groot brengen van onze drie kinderen. Al was het af en toe wel héél druk.

Jaap

Geboren: 26 januari 1959 in Terneuzen.

Opleiding: Bosbouw aan de Universiteit Wageningen

Beroep: Adviseur ruimtelijke planvorming windenergie bij ingenieursbureau Sweco. Ik werk aan bestemmingsplannen en vergunningen voor windenergieprojecten.

Fietsen: stevige stadsfietsen met grote fietstassen voor de oogst uit de volkstuin (!), onze oude vakantiesportfietsen (Motobecane uit 1974) en twee mooie nieuwe Koga's.

Hoe ben je bij de Wereldfietser terecht gekomen? In 2003 hebben we Theo Jorna ontmoet in de stand van de Wereldfietser op de (oude) fietsbeurs in Nieuwegein. Over en weer wisselden we informatie uit. In 2005 stonden we voor het eerst met een stand van Vrienden op de Fiets op de Fiets- en Wandelbeurs, die toen door Theo werd georganiseerd. In 2007 vroeg het bestuur van de Wereldfietser of we ook de ledenadministratie van de vereniging wilden verzorgen. Sindsdien doen we dat. We zorgen voor de inschrijving van nieuwe leden, verwerken de adreswijzigingen, regelen de contributiemaillings, we verwerken de betalingen en zorgen voor de verzendlijsten van het tijdschrift van de circa 3000 leden van de vereniging.

Wat is je meest memorabele fietstocht? Zonder twijfel onze eerste vakantie samen in Zweden in 1980, waarbij we van Gotenburg naar Stockholm zijn gefietst. Heel leuk en heel spannend, voor het eerst wild kamperen, lekker primitief en improviseren, bessen zoeken en opgevreten worden door de muggen. De gastvrijheid van de Zweden is ons altijd bijgebleven. Na dagen regen en eindeloze onverharde wegen door de troosteloze dennenbossen, hoopten we op een cafeetje in het dorpje waar we langs zouden komen. Helaas, er was alleen een klein kruidenierszaakje.. Gelukkig begrepen ze daar direct dat wij ontzettend aan koffie toe waren. Tussen de dozen in het magazijn mochten we even opdrogen met een heerlijke bak koffie met koek.

Daarna hebben we nog diverse fietstochten in Frankrijk en Portugal gedaan. Toen we in 1987 ons eerste kind kregen, zijn we daarmee

gestopt. Met onze drie kinderen gingen we meestal op vakantie naar de kust in Bretagne of naar de Franse Alpen. Daar hebben we veel gewandeld.

Wat zijn je dromen op fietsgebied? We hebben nog geen nieuwe fietsplannen. We zijn dus eigenlijk geen echte "Wereldfietzers". Maar we genieten wel van de spannende verhalen in het tijdschrift ! Wie weet komt het er nog eens van.

En verder? Op dit moment zijn we heel actief op onze volkstuin, waar we biologisch groenten en bloemen kweken. We eten zowat het hele jaar lekker uit eigen tuin en van het vroege voorjaar tot aan de winter hebben we altijd eigen bloemen in huis. De tuin is op dit moment onze grootste passie. Veel langer dan naar de tuin zijn onze fietstochten momenteel niet ;)

Tenslotte

Deelname aan de activiteiten van *de Wereldfietser* is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan jezelf of derden. Wij raden je aan zelf zorg te dragen voor een reis-, ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl. Afmeldingen en adreswijzigingen sturen naar leden@wereldfietser.nl.