

## Agenda

### Januari

8 [Nieuwjaarsreceptie](#)

13-15 [Wintertrektocht](#)

### Februari

11-12 [Fiets- en wandelbeurs](#)

25-28 [Carnavalstocht](#)

---

## De fietsbeurzen komen er weer aan!

Vooral voor de grote Fiets- en Wandelbeurs op 11 en 12 februari in Utrecht zijn er nog te weinig informanten. Heb je recente fietservaring in bepaalde landen? En wil je daar, gezeten achter een tafeltje, informatie over geven aan langslpende bezoekers? Meld je dan bij [hansmetz45@hotmail.com](mailto:hansmetz45@hotmail.com). Ook voor onze eigen Wereldfietsbeurs op 2 april in Bussum zoeken we nog informanten, daarvoor zijn er nog enkele plaatsen vrij. Haast je!

## Websitenieuws



Een korte update. We hebben wat tegenslag gehad met het *responsive* maken van de website. Een ontwikkelaar, die ons zou helpen met de grafische laag, moest afhaken. Mocht het op korte termijn niet lukken een nieuwe ontwikkelaar te vinden, dan gaan we (Sander en Gael) er zelf energie in stoppen. In januari hopen we dan een groepje gebruikers te kunnen laten testen met de vernieuwde site.

Ondertussen zijn we ook nog aan het stoeien met techniek en hosting. Het enige wat jullie daar echter van merken is dat de site gewoon netjes blijft draaien

*Gael Strootman*

## Onze reis naar inzicht in onze vereniging



Begin dit jaar werd een aantal leden van onze vereniging De Wereldfietser gevraagd om mee te helpen duidelijkheid te krijgen over wie de wereldfietser nu eigenlijk is en wat hij of zij verwacht van onze vereniging. Eric Picard, de voorzitter was de grote aanjager van dit project. Immers, om lijnen naar de toekomst uit te kunnen zetten moet je eerst weten wat de mensen voor wie je die toekomst vormgeeft zelf willen.

Zo kwam het dat Eric Picard, Annemiek Mion, André Moerman, Frouke van Ommeren en Maarten Wagenmakers hiermee aan de slag gingen. In eerste instantie hebben we een meeting gehad in Woerden om de doelstellingen helder te krijgen. Daarna volgden brainstormsessies en vervolgsessies om de vragenlijsten weer toe te spitsen en in te dikken. Van meer dan honderd mogelijke vragen zijn we uiteindelijk gekomen tot ruim dertig uiteenlopende vragen. Vervolgens werd de lijst bij verschillende mensen getoetst en daarmee nog weer wat aangepast waarna we na een tiental Skype-sessies (bellen- en samenwerken via internet) de definitieve vragenlijst hebben vastgesteld.

De volgende grote uitdaging was om onze lijst met vragen om te zetten in een digitale vragenlijst. We maakten daarbij gebruik van 'Survey Gizmo'. Daar hebben we veel van

geleerd! Natuurlijk hebben we de survey uitgebreid getest maar een correcte weergave van de vragenlijst op verschillende internetbrowsers, computers, tablets, mobiele telefoons etc. bleek helaas niet bij iedereen goed te gaan. We hebben uiteindelijk meer dan honderd mailtjes van gebruikers beantwoord waarbij we de meesten gelukkig konden helpen maar een aantal helaas ook niet.

Feit is echter dat wat iedereen ingevuld heeft sowieso is verwerkt. Feit is ook dat we met bijna 1500 deelnemers een enorme response hebben. Er is daarmee een heel goed beeld van de vereniging en dé wereldfietser gekregen, op basis waarvan interessante conclusies getrokken kunnen worden. Zo blijkt dat het grootste deel van de wereldfietsters ervan houdt met een tentje op pad te gaan, dat de gemiddelde wereldfietser 56 jaar oud is, gek is op ons verenigingsblad en enorm geïnspireerd wordt door verhalen, foto's en de interactie met geestverwanten op beurzen, tijdens tochten of op het forum. Ook ziet men gelukkig diverse verbeterkansen. Het allerbelangrijkste is echter dat de vereniging heel erg leeft bij onze leden. Bijna de helft van de leden heeft de vragen beantwoord en op die manier een bijdrage geleverd aan de toekomst van onze vereniging.

Nu gaat het bestuur aan de slag om de toekomstplannen verder te vorm te geven. Je bent natuurlijk benieuwd wat daaruit komt. Kom daarom 8 januari naar de nieuwjaarsborrel in Utrecht, daar zal het bestuur hier uitgebreid op ingaan.

*Commissie Ledenonderzoek De Wereldfietser*



## **Nieuwjaarsreceptie Wereldfietser**

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van De Wereldfietser in de Kargadoor aan de Oudegracht 36 te Utrecht op 8 januari 2017, aanvang 13:00 uur. We presenteren u de uitkomsten van het ledenonderzoek en luisteren naar het fantastische reisverhaal van Mirjam Wouters die ruim 10 jaar op de fiets heeft rondgereisd. En natuurlijk

ontbreekt onze proost op het nieuwe jaar niet! Komt u ook? Laat het even weten via [de poll op het forum!](#)

Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en een goed uiteinde!

*Het bestuur van De Wereldfietser*

## **Korte mededeling van Sinterklaas**



Sinterklaas heeft na een fantastisch weekeinde net vóór zijn verjaardag (waarbij hij een lekker pintje pakte in Westmalle - zie voor de foto's [het forum](#)) toch besloten weer terug te gaan naar

Spanje. Hij nodigt iedereen uit volgend jaar het Sinterklaasweekeinde van De Wereldfietser bij te wonen.

## **Even voorstellen...**

In deze rubriek portretteren we elke nieuwsbrief een wereldfietser. Dit keer een deelnemer aan onze activiteiten die geen lid is van onze vereniging. Welnu, het moet gezegd: een lid van onze zustervereniging De Vakantiefietser.



*Hoe heet je?* Geert Daems

*Waar woon je?* Kessel (deelgemeente van Nijlen), België

*Wanneer ben je geboren?* 1984, Mortsel, België

*Wat is je opleiding?* Vioolbouw

*Wat is je beroep?* Op zoek naar een geschikte werkgever

*Welke fietsen bezit je?* Momenteel heb ik er drie; een Brompton vouwfiets, een superlage zelfgebouwde stalen ligfiets (tijdelijk buiten dienst) en een Optima Oryx 2x26" ligfiets.

*Hoe ben je bij de Wereldfietser terecht gekomen?* Mijn vader was al jaar en dag lid van de Vakantiefietser, de Vlaamse zustervereniging. Op een zeker moment ontdekte hij op het forum van de Vakantiefietser een zoekertje van een prille dertiger die op zoek was naar één of

meerdere medefietsers met interesse in het Hoge Noorden, met de bedoeling om er af en toe eens voor een dagje of weekeindje op uit te trekken. In de toekomst zouden er dan misschien langere reizen kunnen volgen. Dat leek hem iets voor mij, en dat had hij goed begrepen. Ik zocht contact met de vrouw in kwestie, en wat bleek? Ik was niet alleen! Een heleboel heen-en-weer mailen resulteerde begin 2013 in een weekeindje waarbij we met een 12-tal enthousiastelingen tussen Antwerpen en Westerlo de winterse omstandigheden trotseerden. Enkele fietsreizigers uit dat bewuste groepje hebben me anderhalve maand later tijdens de Paastocht bij de Wereldfietser geïntroduceerd (óók onder winterse omstandigheden!). En sindsdien tracht ik er een gewoonte van te maken regelmatig fietskampeerweekeindjes mee te pikken.

*Wat is je meest memorabele fietstocht?* Moeilijke vraag, om twee redenen. Ik heb een autismespectrumstoornis, en daardoor is het voor mij moeilijk om overzicht te bewaren. Ik herinner me tochten enerzijds in vage trekken, anderzijds in massa's scherpe details. Het lukt me niet in al die details een concrete afweging te maken. De tweede reden is dat ik pas 4 jaar geleden met de fiets en op eigen houtje ben beginnen reizen. Gezien ik in die tijd vele malen meer gependeld dan gereisd heb, vind ik het een beetje vroeg om nu al een 'meest memorabele' tocht uit te kiezen. Ze hebben allemaal wel wat.

*Alleen fietsen of samen?* Ook een lastige. Ik heb beide ondertussen geprobeerd, maar nog niet uitvoerig genoeg om er al een definitieve conclusie aan te kunnen verbinden. Ik ben voorzichtig geneigd te beweren liever in gezelschap te fietsen, maar niet alle gezelschap is even geschikt; dat heb ik wél al ondervonden.

*Wat gaat zeker mee op de fiets, en wat zeker niet?* Geen grote verrassingen op dit gebied denk ik. Ik reis graag autonoom, dus kook- en slaapgerief gaan per definitie wel mee. Lezen doe ik niet graag, waardoor een boek allicht nooit deel zal uitmaken van mijn uitrusting (tenzij misschien om zelf in te tekenen of iets te noteren.)

*Wat zijn je dromen op fietsgebied?* Deze deel ik op in twee categorieën; trappen en knutselen.

Trappen naar/ in: Noordkaap, retourtje van huis uit; Centraal Zuid-Frankrijk, retour, een tante bezoeken; IJsland verkennen.

Knutselen: Een nieuwe bagagedrager voor mijn huidige ligfiets omdat de originele niet aan mijn verwachtingen voldoet (lopend project); Een rug-aan-rug ligfietstandem (en een geschikte kandidate vinden om me niet alleen daarop maar ook ernaast te vergezellen).

*En verder?* Flytta till Sverige... euh, verhuizen naar Zweden. Dat zit er al jaren aan te komen, en dat wordt met de dag waarschijnlijker.

## Wintertrektocht



Fiets jij ook gewoon door in de winter en beschik je over een goede winterkampeeruitrusting?

De tocht gaat door Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht en uiteraard ontbreken ook de boerenkoolmaaltijd en Glühwein niet.

[Zie de site voor meer informatie.](#)

## Carnavalstocht 2017

Alaaf, het carnaval barst weer los. Al jaren voor de Wereldfietser aanleiding om op de fiets te stappen voor een tocht door het zuiden.

De tocht gaat verder daar waar we vorig jaar geëindigd zijn in Zuid-Limburg. We fietsen ook door België. [Meer informatie op de site.](#)

## Nagekomen bericht

Beste allemaal,

De afgelopen periode heb ik met veel plezier en inzet als vrijwilliger gewerkt in het bestuur van De Wereldfietser. Ik heb het erg leuk gevonden om samen te werken met een leuke club gepassioneerde eigenwijze mensen. Het besturen van een vereniging met veel eigengereide reislustige fietsers kost tijd. Zeker als je zelf ambities hebt om er iets moois van te maken. En dat laatste – tijd –

daar ontbreekt het me de laatste maanden steeds vaker aan. Niet in het minst omdat ik sinds augustus vader ben van een prachtige dochter.

Iedereen heeft het me gezegd: een kind verandert alles. En hoewel ik geen groot liefhebber van clichés ben moet ik bekennen dat deze absoluut waar is. Het is het mooiste, meest intrigerende meisje ter wereld en toevallig is ze onze dochter. Ik vind het heerlijk om tijd met haar door te brengen, tijd die er niet altijd is omdat er ook andere zaken – waaronder werk, studie en De Wereldfietser – tijd vragen. Tegelijkertijd is het ook zo dat ik minder tijd aan De Wereldfietser kan en wil besteden dan goed is voor de vereniging. Anderen hebben daar last van en dat zit me niet lekker. Daarom heb ik besloten om voor nu te stoppen als bestuurslid.

Door deze beslissing hoop ik komend voorjaar weer tijd te hebben om eens een rondje te gaan fietsen. Want dat is toch de reden waarom we allemaal lid zijn geworden van De Wereldfietser. Hoe ik ga fietsen met een klein meisje moet ik nog beslissen. Met een fietskar? Eentje met een wiel of juist met twee? Of ga ik voor een Bullitt bike? Ook wel erg leuk! De komende winteravonden maar eens wat lezen.

Ben ik dan helemaal uit beeld als vrijwilliger? Vast niet, ik blijf graag meedenken over de nieuwe ontwikkelingen van de website of bij iets anders wat structureel minder tijd vraagt dan het zijn van bestuurslid. Ik wil tot slot graag alle vrijwilligers waaronder mijn medebestuurleden en betrokken leden van De Wereldfietser bedanken voor de fijne en betrokken samenwerking.

*Groet, Maarten Wagenmakers*

## **Tenslotte**

Deelname aan de activiteiten van *de Wereldfietser* is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan jezelf of derden. Wij raden je aan zelf zorg te dragen voor een reis-, ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

Reacties op deze nieuwsbrief sturen naar [nieuwsbrief@wereldfietser.nl](mailto:nieuwsbrief@wereldfietser.nl). Afmelden kan via [leden@wereldfietser.nl](mailto:leden@wereldfietser.nl).