

Agenda

Augustus

27 ATB-tocht Arnhem

September

2-4 Nazomerweekeinde Harskamperdennen

4 Najaars-ALV Harskamperdennen

7 100ste rondje Amsterdam

9 Achterhoekweekeinde

10 ATB-tocht voor beginners

16 ATB-tocht Midden-Limburg

23 Bosschenhoofd Najaarsweekeinde

Oktober

7 ATB-tocht Noord-Brabant

29 Huttentocht

Nazomerweekeinde op de Harskamperdennen

Het nazomerweekeinde van de Wereldfietser is onderhand een klassieker. Dit jaar keert het weekeinde weer terug naar de 'heilige grond' op de Harskamperdennen in Kootwijkerbroek, en wel van 2 tot 4 september, vlakbij het legendarische Kootwijkerzand: een stukje oer-Veluwe.

Met de zomer bijna achter de rug zijn velen net terug van hun fietstochten door uiteenlopende streken. Het juiste moment dus om ervaringen uit te wisselen. De tenten- en materialenshow op ons knusse veld onder de bomen is een uitzonderlijke: géén tentenverkopers die je uitleg geven over alle modellen die opgesteld staan, maar fietsers die je alles kunnen vertellen over hun eigen

tentje en hun andere spullen tijdens de laatste reis.

Vrijdagmiddag zit de sfeer er onmiddellijk al goed in als van alle kanten de fietsers komen binnen druppelen. Overal klink het geluid van de zoemende branders en het geplof van de kurken. Na het eten gaan de gesprekken nog even door. Nieuwkomers worden onmiddellijk opgenomen.

Als de zon onder gaat is het een geroezemoes rond het knetterende kampvuur.



Zaterdagmorgen komt de bakker op het terrein en er wordt volop lekkers ingeslagen voor de fietstochten. Voor iedereen is er een fietstocht op maat: een snelle groep, een appeltaartengroep, een middengroep, maar de Veluwe leent zich natuurlijk ook voor off the road.

Terwijl de fietsers nog onderweg zijn, buigt Inge zich met haar kookploeg op het bereiden van de maaltijd. Dit campingdiner mondt altijd uit in een feest.

Daarna genieten we in de grote tent van een lezing met beeld en geluid die ons meevoert op een bijzondere tocht.

Inmiddels is het alweer donker en opnieuw tijd voor het kampvuur.



Zondagmorgen om 10 uur volgt even een serieus moment: de Algemene Ledenvergadering. Dit is het hoogste gezaghebbende orgaan van onze vereniging, waarin belangrijke besluiten worden genomen. Op de agenda staat de begroting voor 2017. Waaraan gaan wij ons contributie-geld uitgeven? Verder gaat het bestuur graag het gesprek aan met de leden.

Om 12 uur is het officiële programma afgelopen. Veel deelnemers genieten daarna nog verder door gezamenlijk richting huis te fietsen.

Tijdens het weekeinde hebben we ook wat bijzonders te vieren. Zie elders in deze nieuwsbrief.

Over de camping: www.harskamperdennen.nl. Op ongeveer 2 km afstand is het dorp Harskamp met een supermarkt, andere winkels en horeca. De opzet is dat je behalve de gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond voor je eigen eten zorgt.

We hebben op ons veld de beschikking over een grote tent met tafels en banken, zodat we gewapend zijn tegen regen, maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit.

De prijzen is 11 euro per persoon per nacht. Dat is inclusief douches, gebruik van de grote tent met tafels en banken en hout voor het kampvuur. De gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond kost 10 euro. Dat is inclusief voorgerecht, toetje en drankjes (bier, wijn, fris en sap) bij het eten.

Inschrijven gaat als volgt:

Stuur een mail met je naam en lidnummer naar fredkok58@gmail.com; geef aan met hoeveel personen je komt, of je vrijdag al komt of zaterdag, dus een of twee nachten en of je mee gaat eten op zaterdagavond, want dan weet Inge voor hoeveel mensen zij moet inkopen.

Betalen doe je tijdens het weekeinde.

Let op het forum over bijzonderheden: www.wereldfietser.nl. We hopen weer op een geslaagd weekeinde.

Nel Prins 80 jaar!

De Wereldfietser houdt niet bij wat de leeftijd van haar leden is. Maar soms is er toch een gelegenheid die we als vereniging niet onbenoemd willen laten. Er is namelijk een actief lid dat geregeld deelneemt aan (meerdaagse) tochten, dat deze maand de leeftijd van 80 jaar bereikt, en dat is 'onze' Nel. Als je Nel éénmaal hebt ontmoet, dan vergeet je haar niet snel, is het niet om de behoorlijke afstanden die zij op deze leeftijd nog aflegt, dan is het wel om haar typische ongenueanceerde uitspraken.

Wij vinden het als vereniging een hele prestatie dat Nel nog zo vaak aan onze activiteiten deelneemt, dit jaar zelfs de

Wintertrektocht! Nel, van harte gefeliciteerd en nog vele fijne fietsjaren toegewenst!!!



Van de kinderen van Nel ontvingen we een stapel informatie over haar fietsverleden. Een samenvatting volgt hieronder.

Nel heeft haar hele leven graag gekampeerd en reizen gemaakt. Met haar ouders gingen ze in de jaren vijftig kamperen in Duitsland en Oostenrijk en dat is er bij ons ook in gebleven. Wij zijn als gezin begonnen met kamperen op Texel. Een houten kist vooruit gestuurd en wij er met de trein achteraan.

Later is dat onze eerste fietsvakantie geworden. Mijn vader nam alle bagage mee naar het werk in Amsterdam en vandaar naar Den Helder en wij, Nel en drie kinderen vanuit Leusden op de fiets naar Texel. We fietsten toen nog gewoon langs de grote wegen en vanaf Amsterdam dus 80km saai rechtuit stoempen tegen de wind in langs kaars rechte wegen.

In de jaren zeventig kwamen de paasvakanties. Nel had geen zin om voor iedereen fietstassen te kopen en zo gingen we met de trein naar Perpignan en fietsten we met rugzakken dwars op de achterbagagedrager rond. Het jaar daarna naar de Provence. Nog

meer wind, nog steilere wegen maar gelukkig wel fietstassen. Het belangrijkste was toen: we gaan gewoon. Her uitzetten van routes ter plekke was geen prioriteit.

Wandelvakanties werden fietsvakanties. Naar Zuid-Engeland en op één dag van Vlissingen naar huis. We kwamen om 4.30 aan in Vlissingen en waren om 20.00 thuis. 150 km. Dat is best ver als je 14 bent en met volle bepakking door het Zeeuwse landschap moet fietsen. Maar goed, dat was onderdeel van onze Spartaanse opvoeding. Dat zullen jullie ongetwijfeld in Nel herkennen.

Later werden de zomervakanties langere fietsvakanties. Dwars door Frankrijk, Dordogne of de Pyreneeën West-Oost. We deden één pas per dag.

Na de scheiding van onze ouders moest Nel een nieuwe vorm vinden van vakantiefietsen en dat werd de Wereldfietsers. Gezellig mee met de weekeinden en één keer per jaar een internationale reis. Eerst met groepen mee en later met het vaste groepje met o.a. Anita en Ingeborg.

In die jaren zijn ze gewoon de hele wereld over geweest. Op Antarctica na elk continent. Een unieke prestatie, een schat aan ervaringen en wij zijn daar enorm trots op.

Bij de wereldfietsers heeft Nel de volgende drie elementen gevonden: gezelligheid, reizen en beweging (fietsen).

Wij denken dat zolang Nel kan bewegen en boven de 15km/u komt ze gewoon lid blijft van de Wereldfietser. Zolang ze maar niet valt en iets breekt, dan gaat het goed.

Even voorstellen

In deze rubriek portretteren we elke nieuwsbrief een wereldfietser.

Naam: Suzanne Vonk

Woonplaats: Rotterdam, vanaf half juni 2016 : Costuleni/ Roemenië gedurende een jaar

Geboren: 1971 in Gouda

Opleiding: HNO Maritieme Bedrijfsvoering / Luchttransportmanagement. Daarna WO Cultuur, Organisatie en Management (culturele antropologie gericht op organisaties) in Amsterdam aan de VU.

Beroep: Sociaal-cultureel werker.

Fietsen: 1 stadsfiets, 1 snelle fiets, 1 reisfiets, 1 vouwfiets, 1 step en nog 2 te verkopen oude racefietsen.

Hoe ben je bij de Wereldfietser terecht gekomen? Via via. Ik ging al een aantal jaar met fiets en tent op vakantie, tijdens een van deze tochten kwam ik bijna onder de tandem van een inmiddels bevriend stel. Zij vertelden me over de WF. Ik was direct enthousiast en aanvankelijk ging ik met veel weekeindjes mee. Ik zat al gauw in de AC, hielp twee keer met de organisatie van de fietsbeurs etc. Daarnaast heb ik ook zelf WF-weekeinden georganiseerd, o.a. de "van Hoog naar Laag" tocht; van het hoogste punt naar het laagste punt van Nederland. In Rotterdam heb ik ooit het maandelijkse Rondje Rotterdam opgezet, elke 3^e zondag een rondje van 70-80 km. Dit is nog steeds maar ik ga vrijwel nooit meer mee. Nu organiseer ik alleen nog de klassieker: de Sinterklaastocht (dit jaar helaas even uitbesteed omdat ik in Roemenië zit). Ik was bij de WF gekomen omdat ik mensen zocht om mee te gaan fietsen, maar inmiddels ben ik er achter dat ik het liefst alleen fiets.

Wat is je meest memorabele fietstocht? Mijn eerste fietstocht alleen in 2001 naar Zuid-Frankrijk, dat was de maiden trip en sindsdien

ben ik blijven fietsen. Een andere mooie reis was een sponsortocht van 9 weken van Rotterdam naar Costuleni, een plattelandsgemeente in het oosten van Roemenië. Ik heb niet alleen een heel mooi bedrag bij elkaar gefietst, ook ben ik betrokken gebleven bij de gemeente en ga ik er vanaf juni 2016 een jaar wonen en werken. En door die fietstocht leerde ik in Roemenië een fietsorganisator kennen met wie ik fietsreizen ga opzetten en begeleiden.

Alleen fietsen of samen? In Europa het liefst alleen, dan leg je het makkelijkst contact, krijg je snel een slaapplek enz. Daarbuiten heb ik nog weinig ervaring en zou ik graag met iemand samen fietsen, of met een klein groepje.

Wat gaat zeker mee op de fiets? Bellenblaas, om op mooie plekken lekker bellen te blazen en mijn kattenmascotte op het frame.

En wat niet? Een gsm. Ik houd erg van kaarten en gewoon de weg vragen.

Wat zijn je dromen op fietsgebied? Fietsreizen gaan ontwikkelen en begeleiden, voorlopig in Roemenië, maar wie weet wat er verder uit gaat rollen...

En verder? Ik wil graag nog vaker naar Marokko en naar Azië.

