

de wereldfietser

vereniging voor fietsreizigers

Oktober 2009

Nummer 4

Agenda

November

- 01 Huttentrektocht
- 04 Rondje Amsterdam
- 08 Rondje Rotterdam
- 08 Rondje Groningen
- 21 Rondje Den Haag
- 29 Wereldfietsbeurs Rotterdam

December

- 02 Rondje Amsterdam
- 05 Sinterklaasocht
- 13 Rondje Rotterdam

Wereldfietsbeurs



Op zondag 29 november organiseert De Wereldfietser de WereldFietsbeurs in Rotterdam. Dit jaar niet in het vertrouwde Nivongebouw, maar in Activiteitscentrum Zjaak.

Op de beurs kunnen zowel beginnende als gevorderde fietsers ideeën opdoen en informatie krijgen over fietstochten van enkele dagen tot enkele maanden en langer. Ook dit jaar komt er weer van alles aan bod, van fietsen in Nederland tot Australië en van Duitsland tot Peru.



Het grootste deel van de fietsbeurs bestaat uit infor-

matiestands met ervaren fietsreizigers die informatie geven over fietstochten die zij hebben gefietst; zowel via een beschreven als via een zelf uitgestippelde route. Zij kunnen alles vertellen over de fietsomstandigheden in een bepaald land en ideeën en tips geven. Ze beantwoorden vragen als: kun je er (wild) kamperen, hoe is het gesteld met de wegen en het verkeer, wat kun je er eten, hoe veilig is het land, enzovoort



Daarnaast zijn er diverse workshops en dialезingen.

Onderwerpen die bij de workshops aan bod komen zijn bijvoorbeeld fietsreparaties, koken onderweg en waar moet ik allemaal aan denken bij het voorbereiden van een wereldreis. Bij de lezingen zijn er o.a. sprekers die net terugkomen uit Iran en Japan en daar boeiend over kunnen vertellen. Natuurlijk zijn ook de boekenmarkt, enkele gespecialiseerde fiets(reis)winkels en een stand van De Wereldfietser aanwezig.

Nieuw dit jaar zijn de tweedehands kamperen- en fietsspullenmarkt, de reisgenoten-gezocht lunch en

de discussie over het al dan niet alleen op reis gaan als vrouw.



Kortom: er is genoeg te doen en te zien op deze dag!

Meer informatie vind je op [de site van de beurs](#) en op [de site van de wereldfietser](#).

Rondje –overal-

In de loop van deze zomer zijn er een aantal plannetjes voor een terugkerend Rondje de revue gepasseerd. Naast Amsterdam en Rotterdam worden nu Groningen, de omgeving van Utrecht-Zeist-Amersfoort, en Den Haag overspoeld met Wereldfietsers. Een opsomming van wat er aan zit te komen kun je [hier vinden](#).



Sinterklaasocht



Wie gaat er mee fietsen met Sinterklaas en smikkelen van kaasfondue en speculaas? Zaterdag staan we in Zwolle om 10.30 uur en trappen daarna onze benen zuur Via mooie wegen, langs heuvel en dal eindigen we weer op de camping in Hall

Kamperen doen we daar in het groen maar koken gaan we in een dagverblijf doen Vrees dus niet voor regen en bittere kou want we zitten in een verwarmd gebouw! En ook een vuurkorf staat op het terrein voor droge avonden weer heel erg fijn

De volgende dag fietsen we langzaam of vlug weer langs de IJssel naar Zwolle terug Qua kosten ben je niet teveel kwijt Meer informatie op onderstaande site

[Kijk hier](#) voor meer informatie.

Nieuwe webredacteur



Sinds kort hebben we een nieuwe redacteur voor de website. We hebben zes vragen aan hem gesteld:

Wie is toch die nieuwe Webredacteur?

Mijn ouders hebben me Robertjan Kuijten genoemd; ik houd van avontuur, kamperen, fietsen, mooie foto's proberen te maken, en een combinatie hiervan. Vóór mijn fietsleven heb ik met de rugzak een aantal (kampeer)trektochten gemaakt, en ik heb (na het CIOS) ca. acht jaar lang bij een buitensport speciaalzaak gewerkt.

Hoe ben je bij De Wereldfietser terecht gekomen?

Voor mijn eerste fietsvakantie in 2004 (een half jaartje door half Zuid-Amerika fietsen) heb ik wat route-informatie gevraagd bij de stand van De Wereldfietser op de Op Pad beurs. Marco de Wit krabbelde toen een globale route op een klein kaartje van Zuid-Amerika. Na afloop van die vakantie / reis besepte ik pas hoe waardevol het op weg helpen van elkaar is, en ben ik dan ook lid geworden.

En nu?

Inmiddels ben ik ook op enkele fietsvakanties geweest, en heb ik flinke plannen om weer eens een blokje om te fietsen. Door omstandigheden is dat er (helaas én gelukkig) nog niet van gekomen...

Waarom ben je webredacteur geworden?

Computers vind ik best interessant, en de website een machtig medium. Een beetje uit gekkigheid zei ik op het Nazomerweekend tegen Sander dat ik best kandidaat voor de webredactie wilde zijn. Niet overtuigd van mijn eigen schrijftalent heb ik toen een

verslagje gemaakt van dat weekend, maar dat verslagje bleek ik leuker geschreven te hebben dan ik ooit van mezelf had verwacht...



Wat zal jouw inbreng zijn op de site?

Eigenlijk is alles wat ik doe de stukjes op de voorpagina 'beheren'. Dus zowel het schrijven van een aantal artikeltjes, als inhoudelijk wat meer dynamiek op de voorpagina aanbrengen. Naast de inmiddels redelijk draaiende 'Verhalenestafette' of Column, zou ik graag wat meer kleiner nieuws brengen zoals interessante sites etc... Geenszins zal dit van commerciële aard mogen zijn. Ik ga dus níét over het forum, de lay-out, etc.

Wil je verder nog iets kwijt aan de lezers?

FIETS! Stáp uit die auto, gá eens een weekendje fietsen, en régel die wereldreis! Het mooiste van mijn reis waren de ervaringen. In de natuur, de cultuur, de individuen, de beleving.

Activiteiten kalender 2010



Ook voor volgend jaar zijn alweer een aantal leuke activiteiten gepland. Wil je vast weten wanneer je een gaatje vrij moet houden in de agenda, [kijk dan even hier](#).

Nieuwjaarsborrel 2010



Als het nieuwe jaar zich aandient is dat voor onze vereniging altijd een reden om een feestje te bouwen en wel in de vorm van een Nieuwjaars- borrel en wel op 10 januari 2010. [Kijk hier](#) voor de locatie en het programma.

Tenslotte

Deelname aan de activiteiten van de Wereldfietser is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan uzelf of derden. Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor een reis-, ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering.